

Witte van Haemstede terug bij zijn kasteel

BURGH-HAAMSTEDE. In Burgh-Haemstede is gistermiddag het standbeeld van Witte van Haemstede onthuld.

Het bronzen beeld, gemaakt door Joop van Nugteren, is een geschenk van de Stichting Renesse aan Schouwen-Duiveland.

Witte van Haemstede (1281-1321) was de bastaardzoon van graaf Floris de Vijfde en Aleid van Heusden. Hij heette eigenlijk Van Heusden, maar na de dood van zijn vader kreeg hij van halfbroer Jan I de heerlijkheid Haemstede te leen en veranderde hij zijn naam. Witte werd beroemd in de strijd van de Hollanders tegen de Vlamingen. Hij versloeg de Vlamingen in Zierikzee. „Het beeld moet die overwinning uitdrukken. Daarom heb ik Witte rustend op een Vlaams schild afgebeeld,” vertelde Van Nugteren.

De Witte is het zevende beeldje dat de stichting aanbiedt. Het volgende komt in Oosterland.



• Hans Simons van stichting Renesse (l) en burgemeester Gerard Rabelink onthullen het beeld van Witte van Haemstede. foto Marieke Mandemaker

PZC 13-06-2015